



Δελτίο Τύπου 27/2/2020

Πρόεδρος Αφεντακείου: Η Κίμωλος έχει ανάγκη τον Οίκο Περιθάλψεως, αλλά δεν χρειάζεται βαρώνους και πάτρωνες

Ο Πρόεδρος του Αφεντακείου Κληροδοτήματος Κιμώλου κ. Σωτήριος Σ. Στανωτάς, ανακοίνωσε τα εξής:

Με επιστολή μου προς τον Δήμαρχο Κιμώλου κ. Κωνσταντίνο Βεντούρη και τον επικεφαλής της Αντιπολιτεύσεως και Πρώην Κοινοτάρχη κ. Ιωάννη Βεντούρη, γνωστοποίησα ότι δεν πρόκειται να παραστώ στην ενημερωτική Ημερίδα με θέμα το Αφεντάκειο, την οποία οργανώνει σήμερα ο Δήμος.

Η απόφασή μου ελήφθη μετά την ανάγνωση και της Αναφοράς του κ. Ιωάννη Βεντούρη, από την οποία – και όχι μόνο – προκύπτει ότι η λεγόμενη ενημερωτική Ημερίδα θα εξέπιπτε σε μονομαχία των παρατάξεων του Δήμου Κιμώλου. Επί της ουσίας, ο κ. Ιωάννης Βεντούρης μετατρέπει- με την αναφορά του-σε ζήτημα αντιπολίτευσης(!!) το σημαντικό για ολόκληρο το νησί θέμα της επαναλειτουργίας του Οίκου Περιθάλψεως.

Η Αναφορά του κ. Ιωάννη Βεντούρη, την οποία, μάλιστα, χαρακτηρίζει και «επείγουσα» και κοινοποιεί και προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου-περιλαμβάνει αυτούσια τμήματα της επιστολής του κ. Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη προς το Δ.Σ. του Συνδέσμου των Απανταχού



Κιμωλίων η Οδηγήτρια. Η επιστολή απεστάλη με αφορμή την συγκληθείσα Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, η οποία δεν έγινε για λόγους απαρτίας.

Το γεγονός αυτό, μαζί με άλλα, που επισυμβαίνουν, με αναγκάζει πλέον να εγκαταλείψω την σιωπή με την οποία αντιμετωπίζω, εδώ και σχεδόν δύο χρόνια την οργανωμένη, όπως φαίνεται, προσπάθεια να υπονομευθεί η επαναλειτουργία του Οίκου Περιθάλψεως.

Ο συγγραφέας (μάλλον λιβελλογράφος) της επιστολής είναι ο υπογράφων, μήνες τώρα... «πύρινα» άρθρα (πολλά από τα οποία εγγίζουν τα όρια της συκοφαντικής δυσφήμισης) σε τοπική εφημερίδα της Κιμώλου.

Ω του θαύματος, τα άρθρα ξεκίνησαν, λίγο καιρό μετά την απόρριψη της αιτήσεώς του να προσληφθεί ως Διευθυντής του Ιδρύματος.

Έφτασε, μάλιστα, στο σημείο, απολύτως, ψευδώς, να αναφέρει ότι ο προσληφθείς, μετά από αξιολόγηση 60 και πλέον, αιτήσεων βιογραφικών και συνεντεύξεων, Διευθυντής δεν είναι πτυχιούχος πανεπιστημίου!

Ο επιλεγείς για την θέση του Διευθυντού του Κληροδοτήματος κ. Νίκος Καρλατήρας, είναι απόφοιτος Βρετανικού Πανεπιστημίου και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, επίσης, από Βρετανικό Πανεπιστήμιο. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, έχει άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το 2001 και άδεια Φοροτεχνικού – Λογιστή από το 2006. Αυτά, ακριβώς, τα προσόντα του,



οδήγησαν στην ομόφωνη επιλογή του, διότι οι ουσιαστικές ανάγκες διοίκησης του Ιδρύματος, αφορούν κυρίως τον Οικονομοτεχνικό τομέα, αν δεν επιθυμούμε να χρεοκοπήσει και πάλι.

Το Δ.Σ. του Κληροδοτήματος απέφυγε-μετά από δική μου επιμονή- να απαντήσει στις επιθέσεις μέχρι σήμερα, διότι θεωρούμε απαραίτητη τη συνεργασία και την συστράτευση όλων, για την επαναλειτουργία του Οίκου Περιθάλψεως και πιστεύουμε ότι οι αντιπαραθέσεις δεν οδηγούν πουθενά. Οι ενέργειες της Διοίκησης, κατά την τελευταία διετία, έφεραν το ίδρυμα σε σημείο που να μπορεί να εξετάσει τη δυνατότητα της επαναλειτουργίας και όχι μόνο λόγω της αύξησης των εσόδων, τα οποία ακόμη δεν επαρκούν για την λειτουργία Μ.Φ.Η. , αφού η φορολογία παραμένει απαράδεκτα υψηλή και οι απαιτήσεις του νόμου περί Μ.Φ.Η. ιδιαιτέρως αυστηρές.

Ο εκδότης της τοπικής εφημερίδας που φιλοξένησε τα «πύρινα» άρθρα (τα οποία, επαναλαμβάνω, βρίθουν συκοφαντιών και ψευδών αναφορών), είναι ο ίδιος, ο οποίος υπήρξε και μέλος του ΔΣ και Ταμίας του Αφεντακείου, την περίοδο κατά την οποία ανεστάλη η λειτουργία του Γηροκομείου.

Κατά σύμπτωση, ελάχιστες μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου, μου ζήτησε να γίνει μέλος του ΔΣ. του Αφεντακείου. Το αίτημά του έφτασε, μετά από πρόταση του Δημάρχου Κιμώλου στο ΔΣ και η πλειοψηφία το απέρριψε. Κάποια στιγμή, οι Κιμωλιάτες πρέπει να καταλάβουν ότι δεν χρειάζονται βαρώνους και πάτρωνες στο νησί.



Επίσης... κατά σύμπτωση, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως στον Δήμο υιοθέτησε ασμένως και χωρίς να έχει ζητήσει ποτέ ενημέρωση από τη Διοίκηση του Αφεντακείου, όλα τα αναφερόμενα από τον... πύρινο αρθρογράφο. Έσπευσε, μάλιστα, να συκοφαντήσει τον Δήμαρχο και τη Διοίκηση ότι δήθεν υπάρχουν «υποκρυπτόμενες παράνομες ιδιοτελείς δοσοληψίες του Δημάρχου Κιμώλου με την Διοίκηση του Αφεντακείου».

Η αλήθεια επ' αυτού, είναι μια: Ο νυν Δήμαρχος Κιμώλου παρότι ως επαγγελματίας, του προτάθηκε να αναλάβει εργασίες στο κτίριο, αρνήθηκε. Την δε προμήθεια ενός προβολέα και ορισμένων λαμπτήρων ουδέποτε χρέωσε στο Αφεντάκειο Κληροδοτήμα Κιμώλου.

Είναι ακόμη ανάγκη να τονιστεί ότι ο συγγραφέας των πύρινων άρθρων ξαφνικά ανακάλυψε ότι το Αφεντάκειο τελεί υπό καθεστώς αλώσεως(!!!!)και εδώ και μήνες συκοφαντεί τη Διοίκηση, προφανώς διότι δεν τον επέλεξε ως Διευθυντή του Κληροδοτήματος.

Είναι σαφές ότι η σιωπή μου και η αποφυγή απάντησης σε όλα αυτά τα ψεύδη και τις συκοφαντίες, τα οποία, επί μήνες τώρα, ο κύριος αυτός τολμά, εν γνώσει του ότι είναι αναληθή, να δημοσιεύει σε βάρος του Αφεντακείου, της Διοικήσεως και εμού προσωπικά εξελήφθη ως αδυναμία. (έφθασε στο σημείο να γράψει ότι σκοπεύω να μετατρέψω το Κληροδοτήμα σε Κέντρο Τύπου!!!)

Γι αυτό και από τούδε, τίποτε δεν θα μένει αναπάντητο.

Δεν είμαι υπέρ της επίλυσης των διαφορών δικαστικώς.



Καλώ όλους όσοι έχουν πραγματικές και ουσιαστικές προτάσεις για την επαναλειτουργία του Ιδρύματος να τις υποβάλουν γραπτώς, ούτως ώστε πραγματικά να συμβάλουν στην υλοποίηση της μιας και μοναδικής επιθυμίας των Κιμωλιατών ,την επαναλειτουργία του Οίκου Περιθάλψεως.

Θυμίζω, ότι το Κληροδοτήμα συνέστησε, προς τούτο, Ομάδα Εργασίας στην οποία ελάχιστοι προσήλθαν.

Προσθέτω ακόμη, ότι ο στόχος της Διοικήσεως είναι η επαναλειτουργία του Οίκου, ο οποίος επί 4ετία ήταν κλειστός και το κτήριο σάπιζε, γιατί ο τότε Δήμαρχος και νυν και τότε εκδότης της τοπικής εφημερίδας η οποία φιλοξενεί τα άρθρα και πρόσφατα ΚΑΙ Πρόεδρος του Συνδέσμου η Οδηγήτρια (όπου πρόσφατα ενεφανίσθη ως σωτήρας),όταν το ΔΣ αποφάσισε να διορίσει επιστάτη(το 2014) ζήτησε ως Δήμαρχος τα κλειδιά τα οποία, σύμφωνα με τα πρακτικά του Δ.Σ. ουδέποτε φρόντισε να επιστραφούν μετά τη λήξη της θητείας του.

Σπεύδω σήμερα, να απαντήσω, ώστε, στην περίπτωση κατά την οποία ο κ. Δήμαρχος δεν δεχθεί την πρόταση μου να αναβάλει την ενημερωτική ημερίδα του Δήμου για το Αφεντάκειο, να γνωρίζουν οι Κιμωλιάτες τι συμβαίνει, αλλά και ότι σωματεία- σφραγίδα με ψήφους 40 ανθρώπων σε μια παροικία που ξεπερνά τους 2000 ανθρώπους δεν μπορούν να επιβάλουν τη θέληση τους.

Ο Σύνδεσμος απανταχού Κιμωλίων η Οδηγήτρια, με περισσότερα από 300 εγγεγραμμένα μέλη μέχρι το 2013, σήμερα, μετά κόπου, συγκεντρώνει 40 - 50 μέλη στις Γενικές Συνελεύσεις και είναι... υπό



σωτηρία από τον νέο Πρόεδρο ο οποίος, εντελώς, συμπτωματικά, επίσης, είναι ο Πρώην Δήμαρχος και Εκδότης της τοπικής εφημερίδας η οποία φιλοξενεί τα γραπτά του αρθρογράφου-λιβελλογράφου και άλλων, πάντα με στόχο το Αφεντάκειο και την Διοίκησή του, προφανώς γιατί δεν πρέπει να υπάρχει το Κληροδότημα χωρίς τον ίδιο στο Διοικητικό του Συμβούλιο.

Στην ομάδα, για να είμαι ακριβής, συμμετέχει και μια Κυρία η οποία προφανώς ονειρεύεται την Κίμωλο ως ανεξάρτητη Λαϊκή Δημοκρατία του Νοτίου Αιγαίου και ...καταθέτει συνεχώς απόψεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να έχει την παραμικρή ιδέα των προβλημάτων και των αντικειμενικών συνθηκών και, βέβαια, χωρίς να έχει ζητήσει ποτέ ενημέρωση από το Κληροδότημα.

Η συμπεριφορά όσων συμμετέχουν συνειδητά στην Ομάδα και δεν βρίσκονται εκεί ως μέλη της αυλής του Βαρώνου , δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά για τα πραγματικά κίνητρά τους.

Μήπως κάποιος θέλουν να παραμείνει κλειστός ο Οίκος ,ώστε να αλλάξει η ιδιοκτησία του κτηρίου με την ελπίδα ότι θα πάει κάπου που επιθυμούν; Λυπάμαι που θα τους απογοητεύσω, αλλά, αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα αναλάβει το ΤΑΙΠΕΔ και η ιδιοκτησία του ακινήτου θα οδεύσει, με τις οδηγίες των δανειστών, προς funds του εξωτερικού.

Βρίσκομαι, χωρίς να το επιδιώξω, στη θέση του Προέδρου του Αφεντάκειου Κληροδοτήματος (το οποίο οι περισσότεροι γνωρίζουν σε ποια κατάσταση το παρέλαβα) με στόχο να επαναλειτουργήσει ο Οίκος



Περιθάλψεως και να περάσει το Αφεντάκειο σε μια νέα εποχή κατά την οποία θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις.

Αλήθεια, ΠΟΥ ακριβώς ήταν όλοι αυτοί που σήμερα υπονομεύουν, όταν έμεναν δεκαετίες ολόκληρες ανεκμετάλλευτα τα ακίνητα του Αφεντακείου και το κληροδότημα όδευε προς την χρεοκοπία;;;

Είναι βέβαιον ότι ακόμη και αυτά τα οποία σήμερα αποσαφηνίζω, κάποιιοι θα προσπαθήσουν να τα διαστρεβλώσουν.

Γι αυτόν τον λόγο ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΩ:

1. Η αίτηση διεύρυνσης των σκοπών του Αφεντακείου έγινε ΜΟΝΟΝ για να υπάρχουν επιλογές ως προς την νομική μορφή η οποία θα επιλεγεί τελικά για τον Οίκο Περιθάλψεως.
2. Στόχος του Δ.Σ. είναι η δημιουργία Μ.Φ.Η. και αυτόν τον στόχο υπηρετεί το έργο επισκευής και εκσυγχρονισμού του Κτηρίου.
3. Βασικό πρόβλημα, πλέον, είναι ο επιστημονικός σχεδιασμός σε οικονομοτεχνικό επίπεδο και η διασφάλιση πόρων , ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να αναστείλει την λειτουργία του και να συνεχίζει «εις τον αιώνα το άπαντα» να στηρίζει την τοπική Κοινωνία.

Από το Γραφείο Τύπου